

Η Κατάρρα της ... Σοράγιας! Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Ἦθελον τοῦ σιωπᾶν εἶθε καί ἐδυνάμην».

Ὅσες φορές, λίγες εὐτυχῶς, κατέθεσα κάποιες σκέψεις ἢ θέσεις γιά θέματα τῆς ἐπικαιρότητας, κάποιοι ἀδελφοί ἀρχίζουν τόν ἀντίλογο μέ βολές κατά ριπᾶς καί τίς γνωστές κατηγορίες τοῦ οἰκουμενιστῆ, τοῦ φιλοπαπικοῦ, τοῦ αἰρετικοῦ καί παρόμοια.

Συνήθως δέν ἀπαντῶ γιατί δέν ἔχει νόημα. Προτιμῶ τή σιωπή. Νιώθω ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι τόσο προσκολλημένοι στίς μονομανιακές σκέψεις τους, πού εἶναι ἀδύνατος ὁ διάλογος μαζί τους. Ἔχω τήν αἴσθηση ὅτι ἂν τούς γκρεμίσεις τόν μύθο, θά χάσουν τό ἔδαφος κάτω ἀπό τά πόδια τους. Πολύ σωστά ἔλεγε ὁ Ἄρθουρ Καϊστλερ, «τίποτα δέν εἶναι πιό ὀδυνηρό ἀπό τό γκρέμισμα ἐνός μύθου».

Δέν γράφω λοιπόν γι' αὐτούς, καί πράγματι «ἤθελον τοῦ σιωπᾶν». Ἀλλά γιά τούς καλοπροαίρετους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἔχοντας ἄγνοια τῶν ἀγίων Γραφῶν, τοῦτες τίς μέρες μέρωτοῦν μέ ἀγωνία γιά τό τί σημαίνουν ὅλ' αὐτά πού ζοῦμε μέ τήν ἐπιδημία τοῦ COVID-19 καί ἂν εἶναι ἀλήθεια ὅλες αὐτές οἱ προφητεῖες καί ἐρμηνεῖες πού κυκλοφοροῦν κατά κόρον. Κάποιος μάλιστα μοῦ ἔστειλε μερικά κείμενα καί τράβαγα τά μαλλιά μου. Τοῦ ἀπάντησα:

-Καλά, δέν κατάλαβες ὅτι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι κακῶς εἶναι ἐγκλειστοί στό σπίτι τους;

-Γιατί, μέ ρώτησε.

-Γιατί θά ἔπρεπε νά εἶναι ἐγκλειστοί στό Δαφνί!

Κοινό θέμα ὄλων αὐτῶν: Ἡ καταστροφολογία, ὁ ἀντίχριστος, τό 666, ὁ Σιωνισμός, ὁ Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος, ἡ Δευτέρα Παρουσία κλπ.

Τό γεγονός αὐτό δέν εἶναι τωρινό. Ἀνέκαθεν ὑπῆρχε μία τάση στους ἀνθρώπους γιά ζοφερές προβλέψεις γιά τό μέλλον. Καί δυστυχῶς οἱ Χριστιανοί δέν ξέφυγαν ἀπ' αὐτή τήν τάση. Οἱ πρῶτοι χριστιανοί ἀνέμεναν ἄμεσα τῆ Δευτέρα Παρουσία. Τελικά διαψεύστηκαν καί προσαρμόστηκαν.

Τή δεκαετία τοῦ 90 μ.Χ. εἶχαμε τούς διωγμούς τοῦ Δομετιανοῦ. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης εἶναι ἐξόριστος στήν Πάτμο καί γράφει τό βιβλίό τῆς Ἀποκάλυψης γιά τούς Χριστιανούς τῶν ἐπτά Ἐκκλησιῶν, πού ζοῦν μέσα στήν ἀγωνία τοῦ διωγμοῦ. Αὐτό πού θέλει νά τονίσει ὁ Εὐαγγελιστής εἶναι ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Κύριος τοῦ κόσμου καί τῆς ἱστορίας, «ὅτι ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσει».

Αὐτό εἶναι τό κατεξοχήν μήνυμα τῆς Ἀποκάλυψης. Εἶναι ἕνα βιβλίό ἐλπίδας. Ὅμως ὁ Ἰωάννης μιλάει κρυπτογραφικά. Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί πού ζοῦσαν τά γεγονότα πού ὑπονοοῦσε, δέν εἶχαν δυσκολία κατανόησης.

Στήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας, πολλοί Χριστιανοί προσπάθησαν νά ἐρμηνεύσουν τήν Ἀποκάλυψη μέ βάση τά γεγονότα πού ζοῦσαν.

Γι' αὐτό καί ἔπεφταν ἔξω. Πολλοί δέ κατέληξαν στήν αἵρεση. Σήμερα γνωρίζουμε ὅλοι τήν αἵρεση τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά, τούς ὁποίους ἐπονομάζουμε, ὄχι ἄδικα, χλιαστές.

Μιλοῦν γιά τή χιλιετή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί προσδιορίζουν τήν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας. Τό πόσες φορές ἔχουν πέσει ἔξω, τό ἔχουν ξεχάσει καί οἱ ἴδιοι.

Δυστυχῶς ὅμως καί πολλοί λεγόμενοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί καί μάλιστα super ὀρθόδοξοι, ἔχουν τίς ἴδιες χλιαστικές ἀντιλήψεις.

Ἀπό τά πολλά περιστατικά, μεταφέρω ἐδῶ μία ἱστορία, πού τήν ἀναφέρει ὁ ἀείμνηστος καθηγητής μας Ἡλίας Βουλγαράκης.

«Τό παράδειγμα προέρχεται ἀπό τόν Πόντο. Ὁ ἐπίσκοπος κι ἐδῶ τῆς Ἐκκλησίας "εὐλαβῆς μέν ἀνὴρ καί ταπεινόφρων μὴ προσέχων δέ ἀσφαλῶς ταῖς γραφαῖς, ἀλλά τοῖς ὁράμασιν οἷς αὐτός ἐώρα, μᾶλλον ἐπίστευεν". Πέτυχε μερικές φορές στό "ἐνύπνιά" του. Τοῦτο ἔκανε αὐτόν νά νομίζει ὅτι εἶναι προφήτης.

"Τόδε εἶδον καί τόδε μέλλειν γενέσθαι". Κάποια μέρα ἐνημέρωσε τούς χριστιανούς ὅτι, ἡ Δευτέρα παρουσία θά γίνει σ' ἕνα χρόνο. Οἱ πιστοί συγκλονίσθηκαν, ὅτι "ἐνέστηκε ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου" (Β' Θεσ. Β' 2).

Ἄρχισαν νά κλαῖνε καί νά ὀδύρονται. Καί δέν φτάνει μόνο αὐτό. Ἄφησαν τούς ἀγρούς ἀκαλλιέργητους καί πολλοί πολλά ἀπό τά κτήματά τους τά πούλησαν.

"Έφτασε δέ ὁ καλὸς αὐτὸς ἐπίσκοπος νά πεῖ: "Ἄν δέν γίνει ὅπως σᾶς εἶπα, οὔτε πιά τίς Γραφές νά πιστεύετε, ἀλλά νά κάνει ὁ καθένας ὅ,τι θέλει".

Νά ὅμως πού ἕνας χρόνος πέρασε καί δέν συνέβησαν τίποτε ἀπ' ὅσα προφήτευσε ὁ ἐπίσκοπος! Κι ἔτσι αὐτὸς ντροπιᾶσθηκε "ὡς ψευδάμενος, αἱ δέ γραφαί ἐφάνησαν ἀληθεύουσαι".

Ἀλλά τό πράγμα δέν ἔμεινε μέχρις ἐδῶ. Οἱ χριστιανοί σκανδαλίσθησαν ἔντονα ἀπό τό περιστατικό, γεγονός πού φανερώνεται ἀπό τήν ἀπόφαση πού πήραν νά παντρέψουν ὄσες ἀπό τίς κόρες τους παρθένευαν. Οἱ χριστιανοί δέ ἐκεῖνοι πού πούλησαν ὅλα τους τά κτήματα ἀναγκάσθησαν νά ζητιανεύουν.

Καί τό συμπέρασμα: Αὐτά συμβαίνουν στούς ἀπλοῦς καί ἐλαφροῦς ἀνθρώπους, οἱ ὅποιοι δέν προσέχουν μέ ἀκρίβεια τίς Γραφές, ἀλλά πείθονται σέ ἀνθρώπινα λόγια, στίς πλάνες τους, στά ὀνειράτά τους, στούς μύθους καί σέ "γραῶδεις λόγους".

Ἕνας μέγας Ρουμάνος συγγραφέας, πού ἔγινε καί μοναχός , ὁ Νικολάε Σταῖνχαρτ, στό ἐξαιρετικό βιβλίο του «Τό ἡμερολόγιο τῆς εὐτυχίας», γράφει χαρακτηριστικά.

«Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί οἱ χιλιαστές δέν φαίνεται νά καταλαβαίνουν τά κατηγορηματικά λόγια τοῦ Σωτήρα (Ματθ. 24, 36 καί Λουκ. 17, 20) ὅπου φαίνεται ξεκάθαρα πώς τήν ἡμέρα καί τήν ὥρα δέν τή γνωρίζει κανείς, οὔτε οἱ ἄγγελοι, οὔτε ὁ Υἱός, ἀλλά μόνο ὁ Πατήρ.

Οἱ ὑπολογισμοί τῶν χιλιαστῶν βασιζονται σέ ἐπικίνδυνες ἐρμηνεύσεις κειμένων ἀπό τίς προφητεῖες τοῦ Ἰεζεκιήλ, τοῦ Δανιήλ καί τῆς Ἀποκαλύψεως καί ὑποδηλώνουν κομπασμό.

Καλά κάνει ἡ ρωμαιοκαθολική ἐκκλησία πού δέν ἐπιτρέπει στούς λαϊκοῦς νά ἐρμηνεύουν μόνοι τήν Ἀποκάλυψη.

Στιγμές ἀπό τήν Ἀποκάλυψη ὑπῆρξαν πάντοτε στήν ἱστορία καί μᾶλλον ἡ ἀλήθεια (συνέπεια τῶν τελευταίων λέξεων στό Λουκ. 4, 6) εἶναι τελικά πολύ ἀπλή: οἱ θεομηνίες καί οἱ καταστροφές ἀποτελοῦν μιά σταθερά τῆς ἀνθρωπότητας, μιά παράμετρο τοῦ κόσμου πού ζεῖ μέσα στήν κατάρρα.

Τά σημεῖα εἶναι πολλά, κάθε φορά, καί πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού καμαρώνουν πιστεύοντας πώς ἀνήκουν στό σύνολο τῶν ἀνθρώπων πού διέρχονται τίς τελευταῖες στιγμές τῆς ἀνθρωπότητας. Ὑπάρχει μέσα μας ἕνας πειρασμός (ἀλαζονικός καί ἀνυπόμονος) σχετικά μέ τό τέλος τῆς ἀνθρωπότητας.

Τό μυστήριο τῆς τελικῆς Κρίσεως διατηρεῖται καλά καί οἱ ὅποιες παιδαριῶδεις προσπάθειες ἀνάλυσής του ἀποτελοῦν περιφρόνηση γιά ὅσα εἶπε ὁ Κύριος».

Δέν θέλω νά ἐπεκταθῶ, γιατί ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη εἶναι ἕνα τεράστιο καί ἐνδιαφέρον θέμα. Ὅποιος θέλει νά μάθει περισσότερο, ὑπάρχουν ἐξαιρετικά βιβλία στά ὁποῖα μπορεῖ νά ἀνατρέξει. Θά ἤθελα μόνο νά ἀναφερθῶ σέ γεγονότα πού ἔζησα ἀπό μικρό παιδί.

Στή δεκαετία τοῦ 1950 ὁ Σάχης τῆς Περσίας Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί παντρεύτηκε τήν πανέμορφη πριγκίπισσα Σοράγια, τήν ὁποία ἀργότερα ἀποκάλεσαν «πριγκίπισσα μέ τά θλιμμένα μάτια». Ἡ Σοράγια ὅμως δέν μποροῦσε νά μείνει ἔγκυος καί ἡ οἰκογένεια θορυβήθηκε γιάυτό θά σήμαινε τό τέλος τῆς δυναστείας.

Λέγεται ὅτι ἀκόμα καί οἱ Ἕλληνίδες τῆς ἔστελναν βότανα γιά νά πιάσει παιδί! ("Ἐχουμε βλέπετε εἰδικότητα οἱ Ἕλληνες στα ...μαντζούνια.) Τελικά ὁ Σάχης χώρισε τή Σοράγια. Τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς της τό ἔζησε στίς πρωτεύουσες τῆς Εὐρώπης ὡσπου πέθανε σέ ἡλικία 69 χρονῶν στό Παρίσι.

Ἦταν θυμᾶμαι τό 1962 καί τό πολυσυζητημένο διαζύγιο ἦταν στήν ἐπικαιρότητα ἀκόμη. Τόν Ὀκτώβριο ξέσπασε ἡ κρίση στήν Κούβα, ὅταν ἡ ἀνθρωπότητα βρέθηκε στό χεῖλος ἐνός πυρηνικοῦ πολέμου.

Οἱ προφητεῖες ὀργιάζαν. Στά καφενεῖα καί στίς γειτονιές, ἦταν πρῶτο θέμα καί οἱ ἀνθρωποὶ ζοῦσαν μέσα στήν ἀγωνία. Θυμᾶμαι ἕνα ἀπογευματινὸ εἶχαν μαζευτεῖ στή γειτονιά ὄλες οἱ γυναῖκες μέ μοναδικό θέμα συζήτησης τή συντέλεια τοῦ κόσμου.

Ὅλες προσπαθοῦσαν νά τό ἐρμηνεύσουν. Οἱ πιό εὐσεβεῖς ἀνέλυαν τήν Ἀποκάλυψη καί τίς προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. Κάποια ὅμως εἶπε μέ βεβαιότητα.

-Ὅλ' αὐτά εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ διαζυγίου. Εἶναι ἡ κατάρρα τῆς Σοράγιας!

-Καί, ποῦτό ξέρεις, τήν ρώτησαν.

-Ἔτσι λένε.

(Εύτυχῶς πού δέν εἶπε «τό γράφει ἡ Ἀποκάλυψη»).

Κάποια εἶπε ἀκόμη.

-Δέν θά τό γλυτώσουμε. Τό φεγγάρι σήμερα εἶναι κατακόκκινο. (Ἦταν πανσέληνος).

-Καί τί σημαίνει αὐτό;

-Αἷμα! Θά χυθεῖ πολύ αἷμα.

Τελικά ὅλες συμφώνησαν. Ἡ αἰτία τοῦ Γ' παγκοσμίου πολέμου ἦταν ἡ ... κατάρα τῆς Σοράγιας. Καί τό κόκκινο φεγγάρι τό επιβεβαίωσε.

Εύτυχῶς τελικά οἱ Ἀμερικανοί τά βρῆκαν μέ τούς Ρώσους καί ἡ κατάρα τῆς Σοράγιας δέν ἔπιασε!

Τό 1968 μία εὐσεβῆς κυρία μέ πῆρε μέ ἕναν φίλο μου νά παρακολουθήσουμε μία ὁμιλία ἐνός νεαροῦ «χαρισματικοῦ», «φωτισμένου» ἀρχιμανδρίτη.

Ἡ αἴθουσα ἦταν γεμάτη ἀπό ἀνθρώπους εὐσεβεῖς, συγκεκριμένου τύπου.

Τούς ἀναγνωρίζεις ἀκόμα καί σήμερα: Τρέχουν μόνο ὅπου ὑπάρχουν «φωτισμένοι» γεροντάδες, δέν χάνουν ἀγρυπνίες, διαβάζουν συγκεκριμένα ὀρθόδοξα περιοδικά ἀποκλειστικά ἀντιαιρετικά, ψάχνουν καί βρίσκουν παντοῦ τό βῆβ, εἶναι παρόντες σέ κάθε «χριστιανική» διαδήλωση γιά νά ὑπερασπίσουν τό Χριστό πού κινδυνεύει κ.λπ. Ἔχουν δέ ἔντονη τήν αἴσθηση ὅτι ἡ Ὁρθοδοξία καί ἡ Ἑλλάδα βέβαια, εἶναι τό κέντρο τοῦ κόσμου καί ὅλος ὁ κόσμος μᾶς καταδιώκει.

Ὁ ὁμιλητής παρ' ὄλο πού δέν εἶχε τελειώσει οὔτε τό λύκειο, μιλοῦσε ἀρκετά καλά. Ὅμως ἀγαπημένο του θέμα ἦταν τό τέλος τοῦ κόσμου. Θυμᾶμαι χαρακτηριστικά τή φράση του: «Φοβᾶμαι ὅτι φέτος θά εἶναι τό τελευταῖο μας καλοκαίρι».

Οἱ ἀκροατές κουνοῦσαν καταφατικά τό κεφάλι τους. Ἄλλες φορές εἶχε πεῖ πῶς ὁ Ἀντίχριστος γεννήθηκε τό 1962 καί σέ λίγο θά ἀναλάβει τήν ἐξουσία.

Ἦ, κάποιος εὐλαβῆς χριστιανός εἶδε σέ ὄνειρο ὅτι ἐτοιμάζεται μεγάλο κακό. Θά κατέβουν στρατεύματα ἀπό τή Θεσσαλία καί θά χυθεῖ πολύ αἷμα.

Περίπου δύο μῆνες πήγαινα στά κηρύγματά του. Ἐνοιωθα κι ἕναν φόβο. Τότε εἶχε ἀρχίσει νά χτίζει μοναστήρι καί ὅταν τό ἐπισκεφθήκαμε, μᾶς ἔδειχναν τά σχέδια.

Ἀναρωτήθηκα, λοιπόν, ἀφοῦ τό τέλος εἶναι ἐγγύς, ποιός ὁ λόγος νά κτιστοῦν τέτοια κτήρια; Καί αὐτή ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται. Ὅσο περισσότερο μιλοῦν κάποιιοι γιά τό τέλος τοῦ κόσμου, τόσο περισσότερο ἐπεκτείνουν τά κτήρια τοῦ μοναστηριοῦ, τῆς ἐκκλησίας κ.λπ.

Πρός τί ἄραγε; Ἄν πιστεύουν ὅτι ἔρχεται ἄμεσα τό τέλος, γιατί δέν πᾶνε νά κρυφτοῦν σέ μιά σπηλιά καί νά ἀναμένουν τόν Κύριο καί νά ἀφήσουν ἡσυχό τόν κόσμο ... Τελικά ὁ ἐν λόγω ἱερομόναχος, ἀπαρνήθηκε τήν Ἐκκλησία καί κατέληξε σχισματικός.

Γεγονότα ὅπως ὁ πόλεμος τοῦ Περσικοῦ κόλπου, τό Τσέρνομπιλ, ἡ πτώση τῶν δίδυμων πύργων, ἐρμηνεύονταν ὡς ἀποκαλυπτικά γεγονότα. Ὁ ὑπουργός τοῦ Ἰσραήλ Νταγιάν θεωρήθηκε ἀπό κάποιους ὡς ὁ ἀντίχριστος. Ἐνας εὐλαβῆς βλαμμένος, ὅπως τούς ὀνόμαζε ὁ ἅγιος Παῖσιος, μοῦ εἶχε πεῖ , ὅτι «ὁ ἅγιος Κοσμάς εἶχε προφητεύσει πῶς ὁ ἀντίχριστος θά εἶναι μονόφθαλμος καί κασιδιάρης».

Κι ἐπειδὴ ὁ Νταγιάν εἶχε τά δύο αὐτά χαρακτηριστικά, πολύ εὐκόλα ὁ ἐν λόγω τόν εἶχε ταυτίσει.

Τελικά ὁ Νταγιάν πέθανε καί ἡ προφητεία πῆγε χαμένη. Ὁ ἐπόμενος «ἀντίχριστος» ἦταν ὁ ἀλήστου μνήμης Σαντάμ Χουσεΐν. Τελικά πρόλαβαν οἱ Ἀμερικανοί. Ὁ Σαντάμ Χουσεΐν ἀπαχονίστηκε καί τό τέλος τοῦ κόσμου ἀναβλήθηκε.

Ὅταν ἔγιναν τά γεγονότα μέ τούς σατανιστές στήν Παιανία, οἱ ἴδιου τύπου χριστιανοί εἶχαν ἐρμηνεύσει ὡς ἐξῆς τό γεγονός: «Ἡ αἰτία εἶναι ὅτι τά τηλεφωνικά νούμερα τῆς περιοχῆς ἀρχίζουν ἀπό τά νούμερα 666».

Τό 1992 εἶχαμε νέα ἀναστάτωση. Ὁ ἅγιος Κοσμάς (τί τραβᾶνε οἱ ἅγιοι ἀπό μᾶς) εἶχε προφητεύσει, ἔλεγαν, ὅτι τή χρονιά ἐκείνη θά ἐπεφταν δύο πασχαλιές μαζί, (οἱ γιορτές δηλαδή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τοῦ Πάσχα , μέ τό παλαιό), καί τότε θα ξεκινούσε ὁ Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος.

Τό 2004 κυκλοφοροῦσε ἡ φήμη ὅτι δέν θά γίνουν οἱ Ὀλυμπιακοί ἀγῶνες στήν Ἀθήνα γιατί θά ξεσπάσει πόλεμος.

Τό 2008 κυκλοφόρησε άλλη προφητεία. Έμφανίστηκε, έλεγαν, ό άγιος Παΐσιος και είπε να μαζέψουμε τρόφιμα γιατί θά ξεσπάσει πόλεμος. Σέ κάποιες περιοχές τάsupermarkets άδειασαν. Όλα άποδείχτηκαν σαπουνόφουσκες.

Πρίν τρία χρόνια μου έγραφε κάποιος μεταξύ τών άλλων.

«Ό Θεός έχει πολύ όργιστεί για τίς άμαρτίες μας, δι' αυτό μετά τή δοκιμασία του σχίσματος, θά επιτρέψει μεγαλύτερη δοκιμασία, τόν Γ' παγκόσμιο πόλεμο, όπου θά χωρίσει τήν ήρα από τό στάρι.

Θά άναδείξει και έναν μεγάλο άγιο, Ιωάννη τόν όνομάζουν οι προφητείες τών άγίων πατέρων. Ό άγιος αυτός θά κυβερνήσει όλο τόν κόσμο έν όνόματι του Θεου. Θά συγκαλέσει τήν 8η Οίκουμενική σύνοδο, ή όποία έν πνεύματι Αγίω θά καταδικάσει όλες τίς ύπάρχουσες αιρέσεις και έξαιρέτως τήν παναίρεση του Οίκουμενισμού. Τότε ή ειρήνη και ή Όρθοδοξία θά επικρατήσουν έφ' όλης τής γής, ως μόνης άληθινής πίστεως επί τής γής.

Τά πρώην Έλληνικά έδάφη θά γίνουν και πάλι Έλληνικά. Γένοιτο. Άμήν».

Είλικρινά, όσους πατέρες έχω διαβάσει, δέν έτυχε να συναντήσω κάποια τέτοια προφητεία! Και άναρωτιέμαι, τί δουλειά έχουν τά έθνικιστικά όράματα, μέ τό έσχατολογικό όραμα τής Έκκλησίας;

Έλεγε ό μακαριστός π. Έπιφάνιος Θεοδωρόπουλος:

«Σου συνιστώ να μήν άσχολήσαι και πολύ μέ τήν Άποκάλυψη. Αυτό σου συνιστώ. Διότι οι περισσότεροι που άσχολήθηκαν μέ τήν Άποκάλυψη για να κάνουν έρμηνεία έφαρμογής στά γεγονότα, πάτησαν πεπονόφλουδα και έπесαν έξω.

Τό να θέλουμε να κάνουμε έφαρμογή και άναδρομή στα γεγονότα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μόνο στα τελευταία 100 περίπου χρόνια καμιά δεκαριά άνθρωποι έπесαν έξω παρερμηνεύοντας τήν Άποκάλυψη. Άλλοι πίστευαν ότι μιλά για αυτούς ή Άποκάλυψη. Άλλοι πίστευαν ότι δέν θά πεθάνουν γιατί τους προφήτευσε ή Άποκάλυψη. Και άλλοι διαφορετικά. Άνθρωποι που είχαν και όπαδούς.

Ήταν στην Πάτρα κάποιος Καπετάνος, πρέπει να ήταν αρχές του [20ου] αιώνας, που έρμηνεύοντας τήν Άποκάλυψη έλεγε ότι αυτός είναι ό προφητευόμενος και θά μπή στην Κωνσταντινούπολη, μέ επικεφαλής τους μαθητές του. Έλεγε στους όπαδούς του: "Θά ζήσουμε και θά δούμε αυτά και αυτά τά γεγονότα. Και έσεΐς είστε οι έκλεκτοί".

Και όταν του είπε κάποιος όπαδός "Και εάν δέν γίνουν δάσκαλε αυτά τά πράγματα, μέ τά όποια έχεις γεμίσει τόν κόσμο, δέν θά ρεζιλευτούμε;"

Αυτός άπάντησε: "Αδύνατον! Άν δέν γίνουν αυτά, πέφτουν οι Γραφές". Αυτός πέθανε αλλά οι Γραφές δέν πέσανε. Και δέν είναι ό μόνος.

Και κάποιος άλλος διδάσκαλος του Εύαγγελίου, αξιόλογος και σοβαρός κατά τά άλλα, είχε πιστεύσει ότι είναι αυτός και κάποιος σύλλογος, τόν όποιο είχε ιδρύσει, οι προφητευόμενοι στην Άποκάλυψη.

Και ότι θά μπή στην Κωνσταντινούπολη και άλλα πολλά. Όχι τυχαίοι άνθρωποι.

Λοιπόν, για αυτό πολλή προσοχή στό να έρμηνεύουμε τήν Άποκάλυψη και να θέλουμε να κάνουμε έφαρμογή σε συγκεκριμένα γεγονότα.

Καλύτερα να τά μάθουμε τήν ήμέρα κατά τήν όποια θά έρθουν. Είναι μία νοσηρή περιέργεια και ένα κόλπο του διαβόλου να μάς άπομακρύνει από τήν έργασία τής σωτηρίας μας, να θέλουμε να μάθουμε πότε θά γίνη ή Δευτέρα Παρουσία».

Πολύ ώραία μιλάει για αυτό τό θέμα ό άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος.

«Πολλά πράγματα έπείγεται να πληροφορηθεί και να έννοήσει ή σκέψη μας, αγαπητοί, πρό πάντων όμως τόν καιρό που θά γίνει ή συντέλεια του κόσμου.

Γι' αυτό ό Παύλος, για να καθησυχάσει όσους νοσούν από τήν άκαιρη αυτή άσχολία, γράφει:

"Για τους χρόνους και τους καιρούς που θά γίνει ή Δευτέρα παρουσία, άδελφοί μου, δέν έχετε ανάγκη να σās γράφουμε".

Πράγματι, πές μου, ποιό είναι τό κέρδος; Άς ύποθέσουμε ότι ή Δευτέρα παρουσία θά γίνει μετά από είκοσι χρόνια, μετά από τριάντα, ή εκατό.

Αυτό για μάς ποιά σημασία έχει; Μήπως για τόν καθένα μας ή συντέλεια δέν έρχεται μέ τό τέλος τής ζωής του;

Γιατί πολυπραγμονείς καϊκόπτεσαι νά μάθεις πότε θά φτάσει τό κοινό τέλος όλων μας; Άλλά ὅπως καί σέ άλλες περιπτώσεις αφήνουμε τά προσωπικά μας ζητήματα καί ασχολούμαστε μέ πράγματα γενικοῦ ενδιαφέροντος καί γιά ὅλα τά ἄλλα φροντίζουμε ἐκτός ἀπό τά δικά μας, ἔτσι κι ἐδῶ. Θέλουμε νά μάθουμε μέ λεπτομέρεια γιά τό πῶς καί πότε θά ἔρθει τό τέλος τοῦ κόσμου, ἐνῶ σταματήσαμε νά μεριμνᾶμε ὁ καθένας γιά τό δικό του τέλος».

Ἄς ἔλθουμε τώρα στά δικά μας.

Τό ξέρουμε ὅλοι πλέον πολύ καλά ὅτι περνᾶμε μιά πολύ δύσκολη περίοδο.

Δέν θέλω οὔτε νά τό κρύψω οὔτε νά τό ὠραιοποιήσω. Καί τοῦτες τίς ὥρες θά πρέπει νά μείνουμε ἐνωμένοι, νά ἀναγνωρίζουμε τίς ὑπεράνθρωπες προσπάθειες τῆς ἐπιστημονικῆς ἰατρικῆς κοινότητας, νά πειθαρχοῦμε στίς ἐπιταγές τῆς πολιτείας καί τελικά νά σταθοῦμε μέ ὑπευθυνότητα ἀπέναντι στήν κρίση.

Κανείς δέν ξέρει πῶς καί πότε θά ξεπεραστεῖ ἡ πανδημία. Ὡς Χριστιανοί «ὀφείλουμε ἡμεῖς οἱ δυνατοί τά ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν», ὅπως τονίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Κάποιοι βέβαια προτιμοῦν τό ἀντίθετο πού εἶναι καί πιό εὐκόλο. Πόσοι ἄνθρωποι μέ παίρνουν τηλέφωνο καί μοῦ καταθέτουν τίς ἀγωνίες τους.

Στό διαδίκτυο κυκλοφοροῦν χίλιες δυό προφητεῖες καί οἱ ἄνθρωποι ἔχουν πανικοβληθεῖ, περισσότερο καί ἀπ' τόν κορωνοϊό.

Τήν ἡμέρα λοιπόν πού ξεκίνησαν τά μέτρα, πρῶι πρῶι μέ πῆρε τηλέφωνο μία κυρία ἔτοιμη νά κλάψει.

Κάποιος μοναχός ἔγραψε ἕνα ἀνατριχιαστικό «προφητικό κείμενο» γιά τά ἐπερχόμενα κακά καί κατέληξε: «Τά μέτρα καθολικῆς ἀπαγόρευσης τῆς κυκλοφορίας ξεκινᾶνε αὔριο στίς 6 τό πρῶι καί τελειώνουν στίς 6 Ἀπριλίου στίς 6 το πρῶι. Δηλαδή τρία ἑξάρια! Τυχαῖο;»

Δηλαδή, τρία πουλάκια κάθονταν! Εἶναι νά χτυπᾶς τό κεφάλι σου στόν τοῖχο. Τελικά γιά ὅσους ἐνδιαφέρονται νά μάθουν, ὁ ἐν λόγω συντάκτης τοῦ κειμένου εἶναι ἀποσηματισμένος μοναχός καί ψυχικά ἄρρωστος. Καί μόνο ἡ ἀνάγνωση τοῦ κειμένου σέ βοηθάει νά κάνεις τή διάγνωση.

Δέν πέρασε πολύ ὥρα καί μοῦ τηλεφώνησε ἄλλος, λέγοντάς μου ὅτι τό τηλεφωνικό νούμερο πού δόθηκε ἀπό τή διεύθυνση πολιτικῆς προστασίας, καταλήγει στό 33, δηλαδή στούς 33 βαθμούς τῆς Μασονίας .

Εἶναι καί πολλά ἄλλα, πού δέν θέλω νά τά ἀναφέρω. Οἱ περισσότεροι τά γνωρίζετε, καί κινοῦνται στό ἴδιο μῆκος κύματος. Θά σταθῶ ὁμως σέ κάποια περίπτωση κληρικοῦ πού ἐπηρεάζει πολύ κόσμο.

Δέν θά ἀναφέρω τό ὄνομά του οὔτε καί αὐτούς πού κρύβονται πίσω. Κάποιοι ὅταν τούς θίξεις τά συμφέροντα γίνονται καί ἐπικίνδυνοι. Ἡ συμπεριφορά τοῦ ἐν λόγω κληρικοῦ μέ ἔχει προβληματίσει.

Οἱ παρεμβάσεις του εἶναι πολλές φορές ἐξοργιστικές. Καί συχνά μιλάει γιά τά γεγονότα πού θά συμβοῦν μέ μία βεβαιότητα, πού σέ κάνει νά ἀπορεῖς.

Κρύβεται, βέβαια, λέγοντας ὅτι ὅλα αὐτά δέν εἶναι δικά του, ἀλλά κάποιων εὐλαβῶν καί ἀγίων ψυχῶν πού ζοῦν στήν αφάνεια. Ὁ ἴδιος λοιπόν γίνεται ὁ ἀγωγός τῶν προφητειῶν.

Ρώτησα κάποιον φίλο γιά τόν ἐν λόγω κληρικό, πού τόν γνωρίζει καί μοῦ εἶπε:

-Δέν ἦταν ἔτσι αὐτός ὁ ἄνθρωπος. Ἦταν πολύ διαφορετικός. Δέν μπορούμε νά καταλάβουμε τί τοῦ συνέβη καί ἄλλαξε ἔτσι.

Τελικά ἐντελῶς τυχαῖα ἔμαθα τήν ἀλήθεια. Ἀνά τήν Ἑλλάδα καί σήμερα ἀκόμη, ὑπάρχουν κάποιοι «φωτισμένοι», πού κάνουν καί λένε πολλά καί διάφορα. Ἡ φήμη τους γρήγορα διαδίδεται καί οἱ ἄνθρωποι τρέχουν νά τούς γνωρίσουν.

Καί ὄχι μόνο τούς γνωρίζουν ἀλλά γίνονται καί ὀπαδοί, πού διακρίνονται γιά τόν φανατισμό τους.

Μήν τυχόν καί τούς ἀμφισβητήσεις τόν γέροντα, γίνεσαι ἐχθρός τους. Κι ἔχω καταλήξει στό συμπέρασμα ὅτι ὁ χειρότερος ἀμαρτωλός μπορεῖ νά μετανοήσει. Ὁ πλανεμένος ποτέ. Πρόκειται γιά βαρύτερη πνευματική ἀσθένεια, πού δυστυχῶς παραμένει ἀνίατη.

Ένας λοιπόν άπ' τούς «φωτισμένους» εἶναι καί κάποιος πού ἔχει ἀπλώσει τά δίχτυα του παντοῦ. Ἰσχυρίζεται μάλιστα ὅτι ἔχει δεῖ τήν Ἁγία Τριάδα. Τέτοια πλάνη. Οἱ ὄπαδοί του τόν ἀκολουθοῦν σά σκυλάκια.

Ὁ, τι πεῖ εἶναι θέσφατο, εἶναι πάνω ἀπό τήν Ἁγία Γραφή. Κι ἔχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σέ οἰκογένειες, σέ ἐνορίες, ἀκόμη καί σέ μοναστήρια. Εἶναι πάνω ἀπό τόν γέροντα, ἀκόμη πάνω καί ἀπό ἐπισκόπους.

Ένας λοιπόν άπ' αὐτούς πού ἐπιηρεάζονται εἶναι καί ὁ ἐν λόγω κληρικός. Ἐξ οὗ καί ἡ ἀλλαγὴ του.

Αὐτοί λοιπόν εἶναι οἱ ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφήτες γιά τούς ὁποίους μιλάει τό Εὐαγγέλιο. Δέν εἶναι μόνον οἱ ἐκτός Ἐκκλησίας, ἀλλά δυστυχῶς καί μέσα στήν Ἐκκλησία.

Οἱ ἀληθινοί προφήτες καί οἱ χαρισματικοί ἅγιοι πού γνωρίσαμε στήν ἐποχή μας δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ ὄλους αὐτούς. Καί οἱ παλαιοί ψευδοπροφήτες καί οἱ σημερινοί, δέν ὑπακοῦνε σέ κάποια κλήση τοῦ Θεοῦ νά μεταφέρουν τό μήνυμά Του, ἀλλά εἶναι αὐτόκλητοι, πλανῶντες καί πλανώμενοι.

Τό θέμα εἶναι μεγάλο. Ἄς σταματήσουμε ἐδῶ. Ἡ θλίψη πού περνᾶμε ἄς γίνει γιά ὄλους μας μία εὐκαιρία ἀνάληψης, αὐτοελέγχου καί μετανοίας.

Ἄς κλείσουμε τά αὐτιά μας στούς κάθε λογῆς τσαρλατάνους καί πλανεμένους. Ἄς ἀκούσουμε τή φωνή τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη.

«Ἀγαπητοί, μή παντί πνεύματι πιστεύετε, ἀλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστίν, ὅτι πολλοί ψευδοπροφήται ἐξεληλύθασιν εἰς τόν κόσμον» (Α΄ Ἰω 4, 1).

Δηλαδή.

Ἀγαπητοί μου, μήν ἐμπιστεύεστε ὄλους ἐκείνους πού ἰσχυρίζονται πῶς ἔχουν τό πνεῦμα, ἀλλά δοκιμάζετε τους γιά νά διαπιστώσετε ἂν τό πνεῦμα πού ἔχουν προέρχεται ἀπό τόν Θεό. Γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες ἔχουν ξεχυθεῖ μέσα στόν κόσμο.